

Alf Duch-Petersen  
Solvænget 26  
2960 Rungsted Kyst

18.08.1996

Kære Alf,

Hjertelig tillykke med fødselsdagen i torsdags.

Jeg er lige vendt tilbage fra én af mine mange rejser til Baltikum, hvor jeg netop i torsdag afsluttede nogle kontrakter med lokale entreprenører, som skal bygge bl.a rensningsanlæg.

Din flotte karriere har jeg kunnet følge i dagspressen - selv har jeg fulgt et andet spor, som netop nu har bragt mig og familien til et spændende punkt. Det skal du høre lidt om:

Efter Sæby Jernstøberi flyttede vi til vor nuværende adresse, en ombygget landejendom ved Lindenberg å med en ganske idyllisk beliggenhed. Faktisk var det omvendt, for jeg havde været dårlig til at finde lejere til ejendommen, som vi ejede allerede i Sæby-tiden. Jeg fik derfor et godt job i Aalborg-området, og har med min trang til nye oplevelser skiftet yderligere nogle gange.

For 3½ år siden besluttede jeg at blive selvstændig konsulent og har siden arbejdet på deltid for 4-6 virksomheder, stort set de samme i hele perioden. Det har ikke betydet mindre arbejde, tværtimod, men en frihed til selv at bestemme (hvornår jeg vil arbejde de nødvendige ekstra timer).

Det har jeg befundet mig godt med, bortset fra at jeg nok savner nogle inspirerende kolleger at prøve tingene af på. Som den øverste direktør forventes også en konsulent i en vis grad altid at have den rigtige løsning på hånden. Time-manager'en er også en nødvendighed for at alle virksomhederne skal føle, at man stort set kun arbejder for dem.

Mine nuværende rejselande er primært i Øst- og Vesteuropa, og kombineret med den ualmindelig seje vinter blev det her i foråret bare for meget. Nu skulle der ske noget andet. Samtidig fandt jeg med mine mange oplevelser fra den store (overvejende underprivilegerede) verden, at vore to luksus-piger ville have godt af at opleve noget fra det virkelige liv, som gemmer sig bag turistrejsernes facade. Det resulterede i den skøre tanke

i et helt år at forlade arbejde, hus og fædreland for at drage på oplevelsesrejse.

Min første tanke var naturligvis Fjernøsten, men da jeg skitserede ruten gennem Kaukasus til Pakistan, kom Bente (min kone) med et alternativt forslag, som efterfølgende blev vedtaget: Vi flyver til USA, køber en camper og kører så mod de nye horisonter i Canada, USA, Mexico, Central Amerika og med et par planlagte afstikkere med fly til Sydamerika og Caribien.

Det passer fint med, at vor ældste datter Camilla netop er startet i 9. klasse på en efterskole i Skals, den yngste Anja går i 7. klasse, og vi forventer, at begge vil få et stort udbytte af oplevelserne på en sådan tur. Fagligt i høj grad (vi skal også have lært spansk), men nok endnu mere i forståelsen af og sammenhængene i samfundet. Desuden vil det blive en dejlig familiemæssig oplevelse at kunne være sammen i en ustresset dagligdag uden aftaler og arrangementer.

Jeg skal holde dig orienteret, om vore forventninger nu holder stik. Afrejsen er planlagt til juli 1997.

De bedste hilsner

Søren Padkjær

PS: Både min kone og jeg har i øvrigt fejret vor 50-års fødselsdag samt sølvbryllup i år.